

Myanmar

Wat veel leden niet zullen weten is dat de huidige naam van Birma, Myanmar is. Met dit land heb ik een aantal contacten en ik stuur daar ook post heen.

Op 24 januari ging ik naar het postkantoor in het Radboudziekenhuis, met een brief waarin ik een aantal poststukken wilde versturen. Daarom wilde ik mijn brief aangetekend verzenden. Op mijn verzoek voor aantekenen kreeg ik eerst een blik van "wat is dat nou" en vervolgens de vraag: Myanmar, wat is dat?

Enige uideg was dus noodzakelijk. Aan de dame achter het loket vertelde ik dat sinds 18 juni 1989 de naam van Birma of Burma is gewijzigd in Myanmar. Vervolgens werd alles netjes afgewikkeld zonder enig idee te hebben van een interessant vervolg.



Drie weken later kreeg ik een email met de mededeling dat mijn brief aangekomen was. Hij was echter in een plastic hoes van de post herverpakt bij de geadresseerde bezorgd. De reden was dat er in een postkantoor in Yangon (de nieuwe naam van Rangoon) een bombrief was ontploft en in andere postkantoren bombrieven waren gevonden. Vanaf dat moment werden om veiligheidsredenen alle verdachte brieven geopend. Mijn brief, met ingesloten poststukken, was dikker dan normaal en dus verdacht. Na inspectie ging de brief keurig netjes in de plastic hoes met volledige inhoud naar de geadresseerde. Wie zei er dat er tegenwoordig niets meer te beleven valt in de filatelie?

J. Mulder