

In goed gezelschap

Dat koningen en andere staatshoofden soms verwoede filatelisten zijn, is algemeen bekend. *The hobby of kings and the king of hobbies*, zeggen de Engelsen niet voor niets over de filatelie.

Onze hobby blijkt echter niet alleen bij wereldlijke leiders in trek te zijn, ook onder de hoge geestelijkheid vinden wij medeverzamelaars.

In De Volkskrant van 20 april stond een artikel over de Nederlandse kardinaal Simonis, die op dat moment in Rome verbleef. Volgens de zusters die de huishouding van de kardinaal verzorgen, heeft de geestelijke twee hobbies: het orgel en zijn postzegelverzameling.

J.Spijkerman

Wat kardinaal Simonis als eerste zal doen als hij is teruggekeerd uit Rome? Zuster Margaretha denkt dal de 'eminentie' achter het orgel in het kapelletje kruipt. 'Dan komt hij helemaal tot rust.' De zuster zelf overigens niet. Met gefronste wenkbrauwen: 'Hij speelt altijd erg hard. Dan schalt zijn spel door het hele huis.'

Maar misschien buigt Simonis zich na terugkomst wel over zijn postzegelverzameling, zijn andere

'Achter het orgel in kapelletje komt hij helemaal tot rust'

grote passie. Zuster H el ene: 'Als het even kan is hij met postzegels in de weer. Het is ook een echt handelaartje hoor. Op zaterdagochtend fietst hij vaak met een mapje postzegels onder de snelbinders naar de postzegelmarkt. Dikwijls komt hij met weer wat nieuws naar huis.'

Als de kardinaal aan zijn verzameling werkt, roept hij meestal zuster H el ene bij zich. 'Ik mag hem dan helpen. Meestal week ik postzegels af en zoekt hij in een boek de waarde en de herkomst van de postzegel op.'

