

"WARUM IST ES AM RHEIN SO SCHÖN ?"



Een tripje langs de Rijn aan de hand van postzegels en prentbriefkaarten.

We gaan tegenwoordig steeds verder weg tot soms naar oorden, waar onze tegenvoeters wonen.

Maar al op anderhalf uur rijden liggen prachtige gebieden o.a. langs de Rijn, geschikt voor wandel-, fiets-, vaar- en andere vakanties.



Makbij ligt even boven Moers de Friedrich Ebert Brücke, (nu genoemd naar de rijkspresident tot 1925), die naar de havens van Duisburg leidt, vanwaar een mooie tocht langs de Roer in het vooruitzicht ligt.

De huidige brug is nieuw, maar de torens staan er nog, terwijl het pleintje is opgeofferd aan een rotonde en de beide zuilengalerijen zijn verdwenen.



Iets verderop ligt Kaiserswerth met de ruïne van de burcht uit ca 1180 van Keizer Frederik 1 van Barbarossa (van Hohenzollern). Het was een tolstation, waar de schippers (de kooplui) geld moesten betalen om door te kunnen varen. Het pittoreske plaatsje is ook bereikbaar met een autoveer vanuit Lank Latum.



Wat verder weg ligt Keulen, de stad waar Konrad Adenauer voor de oorlog tot 1933 burgemeester was. Keulen is vooral bekend om zijn dom, maar vergeet ook niet de vele gerestaureerde Romaanse kerken te bezoeken.



Bonn, de voormalige hoofdstad van de BRD, waar Beethoven is geboren, heeft prachtige autovrije Rijnpromenades, parken en musea.



Hier zeggen we het vlakke land vaarwel en we begroeten het berglandschap van het Zevengeberge, dat voor ons opdoemt.



De Drachenfels bij Königswinter was ooit een obstakel voor de Rijn; de rots is nu het begin van een mooie tocht over het water.



We zijn inmiddels in Rheinland-Pfalz aangekomen.

In Bad Honnef staat het woonhuis van Adenauer, de eerste bondskanselier van de BRD.

Het is nu een museum.



Bij Remagen liggen nog de bruggenhoofden van de enige brug, die aan het einde van WO-II nog bruikbaar was, zodat Generaal Patton met z'n leger over kon steken op weg naar Berlijn. Vanaf de Apollinariskerk een mooi uitzicht op de Rijn.



Koblenz met Deutsches Eck, waar de Moezel in de Rijn stroomt ligt voor ons met Burg Breitenstein aan de overkant. Van hier tot Bingen ligt het bovendee van de Middenrijn, dat in juni 2002 tot werelderfgoed van UNESCO is uitgeroepen.



In de verte ligt tegenover Burg Lahneck Burg Stolzenfels in 1242 gebouwd door Aartsbisschop Arnold II von Isenburg. De burcht werd in 1689 verwoest door de Fransen, maar door de Pruisen in 1836 weer werd opgebouwd o.l.v. Schinkel, vandaar de naam "Schinkels Jachtslot." Er zijn mooie terrassen en tuinen. Rondleidingen.

De Pruisen, die vooral na Napoleon aan de macht kwamen, consolideerden de vele in slechte staat verkerende ruïneburchten langs de Rijn.

De herbouw van deze burchten leidde de Rijnromantiek in.



De postzegel is ontworpen op de kunstwerkdafdeling van de Rijksdrukkerij.



Boppard onderaan de hoogoplopende bergen is de parel van de Rijn.



De veel bezongen Lorelei bij St Goarshausen is 132 m hoog; de Rijn is hier op zijn smalst. Op de postzegel het notenboek van F. Silcher, die de melodie van het lied van de Lorelei heeft gecomponeerd.



Bij Kaub ligt als een stenen schip midden in de Rijn de Pfalzgrafenstein, ook een toltoren, waar de schippers hun portemonnee moesten trekken voor de doortocht.



Je kunt er met een bootje naartoe voor een rondleiding. Let wel: er is geen water, noch elektriciteit en ... er is geen toilet!



Hoog op de linker Rijnhelling ligt Burg Rheinstein, gebouwd in de 14^{de} eeuw als weerburcht voor de burcht Reichenstein. Rheinstein werd verwoest door Habsburg, maar in 1825 in opdracht van de Pruisische kroonprins Frederik Willem in neogotische vormen weer opgebouwd. Het wordt gezien als het symbool van de Rijnromantiek. Er zijn rondleidingen.



De zegel van 1 Mark toont de trotse burcht. Omdat de mark vanaf 1932 Rijksmark ging heten, is ook deze zegel zoals Michel # 440 aangepast, maar nooit uitgegeven. Er zijn enkele exemplaren op de markt gekomen.



Tegenover Rudesheim ligt Bingen, zwaar getroffen in WO-II. Je kunt er lekker gaan eten met een Riesling of een Spätburgunder, want: **Bingen am Rhein, Freude und Wein.** Hier eindigt deze trip. Prettige vakantie toegewenst!

Anton Luyendijk