

Het Europa van 1973

Op lijsten met "ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie" (*) scoorden Arabische staten zoals Ajman traditioneel hoog. Elke gebeurtenis was voor deze landen aanleiding tot de uitgifte van "postzegels", al werd er binnenslands nauwelijks post verstuurd. Afbeeldingen van schaatsers en andere wintersporters deden het goed bij verzamelaars over de hele wereld, dus werden die als postzegel uitgebracht ondanks het feit dat men in het land zelf nog nooit ijs of sneeuw gezien had.

Laatst kreeg ik deze uitgifte uit 1973 onder ogen: een velletje mini-postzegels met de "Koningen en presidenten van de gemeenschappelijke markt". Centraal in het velletje staat een afbeelding van de kaart van Europa, waarop de toenmalige EEG-landen in kleur weergegeven zijn. Daaromheen een zegel met de vlaggen van de negen lidstaten en negen zegels met staatshoofden en/of regeringsleiders.

Filatelistisch niet van belang, maar wel een stukje Europese geschiedenis:

- Luxemburg
- Denemarken
- Italië
- Frankrijk
- West-Duitsland
- Groot-Brittannië
- België
- Nederland
- Ierland
- Groothertog Jean
- Koningin Margaretha II
- President Giovanni Leone
- President Georges Pompidou
- Bondskanselier Willy Brandt
- Koningin Elizabeth II
- Koning Boudewijn
- Koningin Juliana
- President Eamon de Valera



Het velletje is nog voorzien van de oorspronkelijke gom, maar de zegels zijn "ontwaard" met een klein formaat stempel. Dan leken ze nog meer op echte postzegels.

J. Spijkerman

(*) De titel van een bijzonder nuttig boekwerk uitgegeven door Jeugd-filatelie Nederland.