

Van hobbyist naar filatelist... en wat daar tussen ligt

Mijn interesse voor postzegels is begonnen in de zesde klas van de R.K. Lagere School in Uithuizen (Gr), in de zomer van 1945. In die tijd circuleerden "zo maar" buitenlandse postzegels op het schoolplein. Ze waren afkomstig van Canadese soldaten, die ons eind april hadden bevrijd en die daarna enkele weken in ons dorp bleven ingekwartierd.

Ik begon volgens het geijkte patroon: verzamelen in een schrift, ruilen met vriendjes, na enkele jaren het eerste album. In dat album plakte ik alle zegels, per jaar en per land in, met echte plakkers! Daarvóór had ik zelfgemaakte plakkers gebruikt, geknipt uit de gegomde randen van postzegelvelen.

In Uithuizen was ik lid geweest van een afdeling van de I.V. Philatelica, maar na mijn studie aan de Academie Minerva te Groningen en de militaire dienst ging ik in 1959 werken bij de Gemeente Oss. In Oss was een afdeling van de Philips Philatelisten Vereniging, waarvan ik lid werd. Die afdeling wordt al vrij snel opgeheven en de leden worden overgeheveld naar "Eindhoven". Ik herinner mij, dat ik op een ruilavond mijn R.I.S. postzegels (Nederlands Indië en Indonesië) en die van de Japanse bezetting ruilde met zegels in een verhouding van 1 op 5... Later ontdekte ik de waarde van die zegels!

Mijn oom, Frater Laurentius Bosma, was in 1930 naar Malang op Java vertrokken. Hij stuurde ons brieven die als schilderstukken versierd waren met postzegels. Bij zijn terugkeer in 1946 had hij ook een aardig partijtje postzegels meegebracht. Zodoende had ik wat te ruilen...

Mijn vader schreef indertijd aan mijn oom: "Op 15 december is ons gezin verblijd met de geboorte van een welgeschapen zoon, die wie Gerard noemen". Deze brief werd verzonden per Uiver en overleefde de ramp. Thans wordt deze brief bewaard in huize Schreuder.

Kerst- en paaszegels

In 1970 kwam ik in contact met AFRA, het verkoopbureau voor postzegels van de Witte Paters in Boxtel. Ik nam een abonnement op alle nieuwe uitgaven van de kerst- en paaszegels van de "hele wereld". Na een jaar heb ik dat stopgezet wegens de pecunia, hoewel de verdiensten ten goede kwamen aan het missiewerk van de Witte Paters. Op Europese uitgaven heb ik nog wel een abonnement; ook in Europa zijn er steeds meer landen die kerstzegels uitgeven, behalve Nederland, dat decemberzegels uitgeeft...

In 1980 was er in de Veemarkthallen in Den Bosch een postzegeltonoonstelling. Een fraai verlicht raam met afbeeldingen van zegels met religieuze motieven trok mij over de streep en ik werd lid van "Gabriël". Nu was ik van twee verenigingen lid, of

eigenlijk: slapend lid. Ik deed niet veel meer dan mijn materiaal opbergen in stockboeken.

Eind 1992 ben ik overgestapt van Eindhoven naar Novipost in Nijmegen. En hoewel ik in de vut zit, zit de fut er goed in! Nu stel ik mijn verzamelingen zelfs ten toon!

Op cursus

Op postzegeltentoonstellingen had ik vaak gedacht: hoe ontstaan toch zulke mooie verzamelingen... hoe krijg je toch zulke mooie poststukken bij elkaar? Welnu, de afgelopen seizoenen heeft een aantal van onze leden, onder wie ondergetekende, op aanbeveling van onze voorzitter de cursus (workshop) "Hoe maak je een verzameling" gevolgd. Op een prettige, informele wijze wordt verteld wat goed en niet goed is. De Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen activeert sinds kort het meedoen aan tentoonstellingen en laat nu ook éénkaderverzamelingen toe.

In het Paas-weekeinde van 1997 heb ik mijn éénkaderverzameling "Profane Kerstbeleving" in Aalsmeer tentoongesteld. Ook al zou ik geen gunstige beoordeling hebben gehad, dan nog zou ik genoten hebben van de hele entourage die bij een zo'n tentoonstelling hoort. Ik kan het iedereen aanraden: begin gewoon met een onderwerp, maak een plan, werk je verhaal hoofdstuksgewijs uit en zoek dan de zegels en poststukken bij elkaar. De eerste keer is dat niet gemakkelijk, maar er hoeven maar 12 bladen te worden gemaakt en met enige inspanning en fantasie kan er veel gewrocht worden!



19e-eeuwse kerstkaarten afgebeeld op een Engels luchtpostblad (1993)

Ook iets voor U?

U zult wel begrepen hebben dat mijn hart bij de thematische filatelie ligt, en dan in het bijzonder bij de religieuze thema's. In het afgelopen winterseizoen heb ik vier kaders gemaakt met als onderwerp "Kerstbeleving in beweging". Hierin heb ik getracht de ontwikkeling van de kerstvoorstelling van de afgelopen 2000 jaar uit te beelden.

En de uitdaging is om dit te laten beoordelen. Intussen ben ik al weer bezig aan de hand van het jury-oordeel uit Aalsmeer mijn éénkaderverzameling te wijzigen. Met je hobby blijf je immers steeds bezig.

Mede-leden, neem contact op met onze voorzitter als u meer uit uw hobby wilt halen, als u de (fijne) kneepjes voor het opzetten van een verzameling wilt leren. Nog steeds ben ik onderweg van hobbyist naar filatelist en geniet van een "reis", die wat mij betreft, nog heel lang mag duren.

Gerard Schreuder.



Traditionele afbeeldingen op een kerstzegel en een Christkindl-stempel uit Oostenrijk

NOVIOPOSTJE

Wie heeft er nog filatelistische literatuur? Aanbiedingen aan:
H. Geurts, tel. 0486-476111