

## Zomaar een kaart uit 1916

Voor mijn verzameling "De postgeschiedenis van Waalwijk, Baardwijk en Besoijen" ben ik altijd op zoek naar (stempel-)materiaal. Daarnaast ben ik een enthousiast verzamelaar van oude prentbriefkaarten van deze plaatsen. En soms is dat te combineren: op de Verzamelaarsbeurs die onlangs in de Rijnhal in Arnhem werd gehouden, heb ik vrijwel alle kaartenhandelaren bezocht en enkele aangename uren doorgebracht met het snuffelen in hun voorraden.

Een van de kaarten van Waalwijk die ik daar aantrof, trok meteen al mijn aandacht door het fraaie stadsgezicht dat erop afgebeeld stond: verschillende gebouwen die al lang verdwenen zijn en een eenzame fietser tussen de tramrails. 'Dat is er een voor mij,' dacht ik. De tamelijk hoge prijs hield me echter even tegen. Toch maar even de andere kant bekijken.

Geen postzegel? Typenraderstempel Waalwijk, 1916. Niets bijzonders, maar wel een mooie afdruk.



*Voorzijde kaart*



*Deel achterzijde kaart*

De kaart bleek verstuurd door een militair. 1916, Eerste Wereldoorlog. Nederland was niet rechtstreeks bij de oorlog betrokken, maar er was wel op grote schaal gemobiliseerd. En militairen genoten portvrijdom, dat verklaart het ontbreken van een postzegel op deze kaart. In plaats daarvan de handgeschreven aanduiding "militair".

De soldaat had ook zijn naam en zijn legeronderdeel vermeld. Zo ontdekte ik, dat deze kaart verstuurd is door mijn grootvader!

Mijn grootvader, toentertijd aanzienlijk jonger dan ik nu (inmiddels is het al weer 25 jaar geleden dat hij gestorven is), was in 1916 als gemobiliseerd militair op verlof in zijn woonplaats Waalwijk en verstuurde van daaruit deze kaart naar kennissen in Roosendaal.

Een vreemde gewaarwording om na bijna 80 jaar zo iets in handen te krijgen. Posthistorisch niet vreselijk interessant, maar wel een mooi stukje familiegeschiedenis.

J. Spijkerman