

Eerste man op de maan filatelistisch herdacht

Op 20 juli aanstaande zal menigeen terugdenken aan die zomernacht, precies vijfen twintig jaar geleden, dat de halve wereld aan de televisie gekluisterd zat om de eerste mensen voet op de maan te zien zetten.

Een historisch moment, en wie dat heeft meegemaakt zal die beelden nog voor zich zien, begeleid door de welgekozen uitspraak van Neil Armstrong: "Een kleine stap voor een mens, maar een grote stap voor de mensheid".

Filatelistisch werd de maanlanding indertijd onder andere gevierd met een Amerikaanse postzegel van 10 dollarcent. Ik weet het nog goed: hoe mijn moeder zorgvuldig tien enveloppen schreef met mijn naam en adres erop, en hoe we die, samen met een groen dollarbiljet, opstuurden naar een adres in de Verenigde Staten. Het was lang wachten, maar na maanden kwamen die enveloppen terug, stuk voor stuk voorzien van die fraaie zegel en het bijbehorende gelegenheidsstempel (afb. 1). Pronkstukken in mijn toenmalige verzameling!

In de ruimtevaart zijn inmiddels nog heel wat andere stappen gezet, maar die eerste man op de maan wordt na 25 jaar filatelistisch weer herdacht. De Amerikaanse PTT wijdt er ditmaal 2 zegels aan: eentje van 29 dollarcent en een met een frankeerwaarde van maar liefst \$9.95! (afb. 2).



Afb. 1 Zegel en speciaal stempel uit 1969

Voor degenen die belangstelling hebben voor een enveloppe met die laatste zegel: er bestaat een goede kans dat dergelijke brieven meegegeven kunnen worden met een Space-Shuttlevlucht.

Meer informatie hierover kan t.z.t. verkregen worden bij de **Ruimtevaart-Filatelic Club Nederland**, op het adres Lupine 30, 2211 MJ te Noordwijkerhout.

J. Spijkerman



Afb. 2 Ontwerp van de nieuwe Amerikaanse maanlandingszegel

Tentoonstelling in Nijmegen

Ook in Nijmegen wordt het jubileum van de eerste landing van de mens op de maan herdacht, meldt ons medelid Dhr. F. Waltman.

Bij het **Ruimtevaart-Sterrenkundecentrum "Saturnus"**, gevestigd aan de Treubstraat 39 te Nijmegen, wordt van 9 t/m 17 juli een expositie aan dit thema gewijd.

Behalve informatiemateriaal over de maanlanding, zoals foto's, modellen, authentiek NASA-materiaal en een originele maansteen, zijn er ook postzegels te zien, die in de loop van de jaren door verschillende landen uitgegeven zijn met het thema: de eerste landing van de mens op de maan. Waarschijnlijk zijn er ook enkele kaders te zien van de Ruimtevaart-Filatelic Club Nederland.

Voor openingstijden verwijzen we naar mededelingen in de plaatselijke bladen en naar aankondigingen op Wijknieuws TV en Kanaal-10.