

Een kostbare kerstkaart

Af en toe kom je als filatelist - en zeker als verzamelaar van poststukken - een op het eerste gezicht heel normaal stuk tegen maar waarbij je toch denkt: "Daar zit een leuk verhaal aan vast". Dat overkwam ons medelid Jos M.A.G. Stroom, toen hij van iemand de kaart kreeg waarvan een fragment hierbij is afgebeeld.

Laten we eens kijken wat er in de rechterbovenhoek van deze kaart te zien is (op het origineel in drie kleuren).

in groen: kaartnummer 1286/404 (door stempeldatum en frankeertarief heen);
in rood: Heemstede, 05.XII.88 (afzender, adres en postcode door ons onleesbaar gemaakt). Nederland, 5500 cent (nummer van de machine weer onleesbaar gemaakt);
in zwart: Prettige feestdagen, Haarlem, 12 XII 20, 1988.

Het in uw verzameling geïnvesteerde kapitaal kan door bijv. lekkage, brand of diefstal verloren gaan. Dan is er geld, soms veel geld nodig om een nieuwe collectie op te bouwen.



A VAN DE HOEF

VERZEKERINGSWINKEL

Postbus 309, 6500 AH Nijmegen
Telefoon (080) 226585-233465
van Oldenbarneveltstraat 23,
6512 AS Nijmegen



Wat is hier wellicht aan de hand geweest? De afzender, een overigens brave ziel, had thuis al zijn Kerstpost geschreven en die mee naar zijn werk genomen. Natuurlijk had hij de bedoeling om na het werk netjes naar het postkantoor te gaan en daar een velletje kortingzegels te halen, om een en ander mee te frankeren.

Maar ja, op de administratie van het bedrijf waar hij werkte, hadden ze zo'n handige frankeermachine. "Da's nog voordeliger dan kortingzegels! Kijkt er niemand? Even instellen en gauw die privépost er doorheen gejaagd!". Ja, en als je dan niet gewend bent om met de frankeermachine om te gaan, en het moet allemaal wat haastig, dan zie je misschien niet dat je nogal zwaar aan het overfranken bent geweest.

"... Het zijn maar zo'n dertig kaarten, wat maakt dat uit voor 55 cent per stuk? Aan een boom zo vol geladen ... "

Maar wel heeft hij daarna een week gewacht voordat hij de kaarten in een brievenbus durfde te gooien (want tussen de bedrijfs-post gestopt zou de correspondentie met allerlei particuliere ooms en tantes misschien wel opvallen).

Toch mooi een slordige vijftien gulden bespaard. En de baas moet bij de PTT ruim 1500 gulden teveel afrekenen. Prettige Feestdagen, jawel!

Jac Spijkerman