

Een 'vijf-minuten-praatje'.

Het met elkaar delen van (filatelische) kennis is een niet onbelangrijk doel van een Vereniging als Novio-post. We maken daarbij gebruik van onze Verenigingsavonden met informele contacten en lezingen, Postzegel Totaal met een kleine tentoonstelling, en natuurlijk ons lijfblad Novio-posta.

Dat het daarbij niet altijd hoeft te gaan over diepgaande of ingewikkelde zaken, laten we zien met de eerste kleine bijdrage op deze pagina. Dergelijke 'praatjes' kunnen natuurlijk ook gehouden worden op onze verenigingsavonden: even een 5-minuten-praatje aan de hand van een leuke postzegel of poststuk.

Heeft u een ideeje, meldt het dan !
Heeft u daarbij hulp nodig ? Ook daar kunnen we voor zorgen !

Een prentbriefkaart uit Egypte als tijdsdocument

Op 25 juli 1953 zendt Froni (?) Eckhardt in Cairo 'vanaf mijn mooie en hete vakantieis heel hartelijke groeten' op een prentbriefkaart van de Chefren pyramide in Gizeh naar mevrouw Dr Nelli Mittermann in Wenen.

De kaart wordt op 26 juli afgestempeld in de Egyptische hoofdstad, maar de postzegel van 20 mills met het portret van de afgezette koning Faroek wordt niet geraakt. Ook niet door de vlagstempel met de in vertaling ongeveer als volgt luidende tekst: Internationale Arabische Sportontmoeting in Alexandrië, 26 juli t/m 10 augustus 1953.

Het Egyptische censurstempel is in gebruik genomen na de machtsovername door de Vrije Officieren van Gamal Abd el Nasser en Mohammed Aguib, de eerste president van van de republiek Egypte, op 23 juli 1952. Formeel "regeerde" de baby Fouad II tussen 26 juli 1952 tot 18 juni 1953.

Er is ook sprake van censuur in Wenen. Na de Tweede Wereldoorlog werd Oostenrijk tot het najaar van 1955 (25 oktober) bestuurd door de vier geallieerden. Vandaar het stempel 153 van Wenen Centrum (Z 1).

Het gebouw in het adres met het huisnummer 81 in de Taborstrasse is onderdeel van een complex dat qua bouwstijl uit de zogenaamde Gründerzeit stamt, de periode van het midden van de negentiende eeuw tot de Eerste Wereldoorlog. Het ligt dichtbij de Augarten, een ruim vijftig hectaren groot park in Leopoldstadt, het tweede stadsarrondissement van Wenen.

Op 14 augustus 1953, nauwelijks twee weken na de ontvangst van deze kaart, kwam een einde aan die censuur op buitenlandse post (de binnenlandse censuur was al in 1946 beëindigd).

Zo vertelt een eenvoudige vakantiekaart van twee historische gebeurtenissen die na 65 jaar niet meer algemeen bekend zijn.

Marcel M. Claassen

Met dank aan Theo Hooft

