

# Lottery Cards

In Nederland sturen we Kerst- en Nieuwjaarswensen aan onze goede vrienden. Dat gebruik is niet typisch Nederlands. Ook in andere landen, zoals China, worden zulke kaarten verstuurd. In China echter zijn er speciale kaarten voor speciale vrienden, de zogeheten Lottery cards. Aan het eind van het jaar worden de kaarten, die elk voorzien zijn van een uniek nummer, verkocht. Aan het begin van het jaar worden de winnende nummers bekend gemaakt. Als men een kaart met een winnend nummer heeft, kan men de prijs ophalen bij het Lottery Centre.



afbeelding 1 Lottery card uit 1996, jaar van de muis.



Afbeelding 2 Lottery card (voor- en achterzijde) uit 1994, jaar van de hond.



Afbeelding 3 Lottery kaart uit 1993, jaar van de haan.

Waarom zijn deze kaarten interessant voor filatelisten? Ze worden verkocht door de Chinese Post en hebben een al een gedrukt zegel op de kaart. Het zijn dus postwaardestukken. Sinds eind 1991 worden de kaarten al verkocht. Behalve voor de frankering moet er ook een bedrag betaald worden voor het lot. Op de beeltenis van de zegels staat het dierenriem teken van het volgende jaar. Bijvoorbeeld de kaart die werd uitgegeven in 1995 heeft als beeltenis de muis (afb 1), het teken voor 1996.

Het sturen van deze kaarten is de laatste jaren wat in onbruik geraakt. Jammer dat deze gewoonte aan het verdwijnen is. Wie wil er nu niet een kans op een prijs toegestuurd krijgen van een vriend?

Xuan Hu  
Jan Mulder



Afbeelding 4 Lottery card uit 2002 (boven) en 2007 (onder)