

Een ton met post van een Franse regimentarts uit de Eerste Wereldoorlog

In februari 2000 kocht ik bij de Overijsselse Postzegelveiling een ton (35 liter) vol met brieven van de Franse regimentarts René Folly gezonden aan zijn moeder in Poitiers en zijn oom en tante in Auxerre. Bij nadere inspectie zaten er ook foto's in en een dagboek van de arts. Ook andere brieven, kranten knipsels, rekeningen worden tussen de post gevonden. Het eerste stuk dat ik erin aantref is van rond 1840 en het laatste van 1946.

René Folly komt half juli 1914, na drie jaren verblijf in Marokko, terug naar Frankrijk om, zoals hij aan zijn moeder schrijft, een vrouw te zoeken en te trouwen. Het pakt echter anders uit want als op 4 augustus 1914 de oorlog uitbreekt wordt hij onmiddellijk gemobiliseerd.

Hij wordt 25 augustus ingedeeld bij het 153e Régiment d'Infanterie omdat de hele medische staf van dit regiment op 20 augustus in de buurt van Nancy krijgsgevangen is gemaakt.

Het regiment vecht aldaar nog tot half september wanneer de Slag aan de Marne is beëindigd. Het wordt dan ingezet in de buurt van Roye in de Somme bij de zgn. 'La Course à la Mer' en gaat begin november 1914 naar België in de buurt van Ieper om daar mee te vechten met de Engelsen en de Belgen. Begin februari 1915 wordt René Folly afgelost en gaat werken in een ziekenhuis in Duinkerken waar tyfuspatiënten worden behandeld.

Al deze drie slagvelden heb ik de afgelopen jaren bezocht en ik heb er nog wat relictten uit die tijd, die genoemd worden in zijn dagboek, terug gevonden.

Aan de hand van zijn brieven en dagboek, oude prentbriefkaarten en foto's die ik zelf gemaakt heb, zal ik trachten u voor even mee te nemen naar die vreselijke en tot op heden onbegrijpelijke Eerste Wereldoorlog die door de Fransen 'La Grande Guerre' wordt genoemd.

Noviopostje

Materiaal van Birma/Myanmar gezocht. Aanbiedingen aan Jan Mulder via het redactie adres.



Een groot deel van de documenten die in de ton aangetroffen werden.