

van de veerboten op het Malawimeer). In die dagen werd deze bootreis elke twee maanden afgelegd en duurde ongeveer 8 dagen. De briefkaart is in Karonga, in het noorden, weer aan land gegaan, een afstand van ca. 510 km hemelsbreed vanaf Fort Johnson. Helaas is er geen afstempeling die hiervan kan getuigen. Van Karonga ging het weer over de weg naar Fife. We zijn dan inmiddels de grens met Noordoost Rhodesië, het huidige Zambia, overgestoken. In Fife is de kaart op 28 jan. 1906 aangekomen (zie stempel links onderaan) en is dan 34 dagen onderweg, wat lang schijnt. Maar men moet bedenken dat het in deze periode (december tot maart) regenseizoen is. De wegen waren toentertijd geen dubbelbaans geasfalteerde wegen, maar meer veredelde paden door de savanne. En in het regenseizoen zijn er toch enige obstakels te verwachten, zoals slecht begaanbaar door de modder, zo niet totaal weggespoelde wegen, enz. Over de weg ging het verder naar Abercorn, in de verre uithoek van noordelijk Zambia (zie stempel in het midden van de landsnaam). Aldaar

aangekomen op 5 februari 1906 is in 8 dagen zo'n 120 km afgelegd. Hier in Abercorn is de kaart weer een grens overgestoken, naar Tanzania, een samenvoeging van Tanganyika en Zanzibar. Voorheen heette het Deutsch Ost Afrika, in het Engels German East Africa, of zoals de schrijver van de kaart het noemt: German Tanganyika. De plaats net over de grens in Tanzania, aan het Tanganyika meer, is Kasanga. Dat is de huidige naam, vroeger heette het Bismarckburg (altijd handig om oude reisboeken bij de hand te hebben, zo kun je nog eens een plaatsnaam terugvinden). Het kwam daar aan op ... dat blijft in nevelen gehuld. Helaas is de datum in de Bismarckburgstempel, links boven, niet te ontcijferen. Maar we zijn wel weer 70 km verder. Te Bismarckburg ging onze kaart weer aan boord van een boot naar de plaats van bestemming (aan de oever van het meer): Ujiji. Daar is ze op 7 maart aangekomen (zie de enkelringsstempel naast de ingedrukte zegel). Deze briefkaart is 66 dagen onderweg geweest en heeft ongeveer (hemelsbreed) 1280 km afgelegd.

O ja, het bericht ? Ene heer P.C. Schmidt stuurt de heer Goehring de eenvoudige wens: Viele Gluckwünsche zum neuen Jahr ! (zie afbeelding 4, voorkant).

Het uitpluizen van de route die deze briefkaart afgelegd heeft, heeft een paar uur plezier opgeleverd, voornamelijk omdat onderstaande boeken me daarbij veel achtergrond informatie hebben verschaft.

J. Diesveld

Naslagboeken:

- O. Martens and Dr. O. Karstedt (1938): *Afrika, ein Handbuch für Wirtschaft und Reise. II Band Reise. 4th edition*; uitgevers D. Reimer/Andrews & Steiner, Berlin;
- *The Year Book & Guide to East Africa*, 1952 edition.



Afbeelding 3 De schepen die op het Malawimeer varen.
Novioposta - 7

Columbus

Uit de regionale pers.

Columbus in de kijker.

Het Caribische eiland Saint Kitts heeft ooit een postzegel uitgegeven waarop Christoffel Columbus stond afgebeeld terwijl hij tijdens zijn reis naar Amerika met een telescoop naar de horizon tuurde. Columbus reisde in 1492 naar Amerika, de telescoop werd pas in 1608 uitgevonden.

Met toestemming overgenomen uit Topic, regiomagazine Malden en omgeving, jaargang 6, 2010, nummer 1. Met dank aan A.J. de Lang uit Malden, die ons hierop attent heeft gemaakt.

