

# De zegel van Katherina

In de laatste maanden van 2009 was in Museum Het Valkhof weer eens een tentoonstelling van wereldklasse te zien: "De wereld van Katherina". Net als indertijd bij "De Gebroeders van Limburg" werd in het museum een middeleeuws boek getoond, dat flinke rijen belangstellenden trok.

Bezoekers van Het Valkhof moesten lang wachten, maar werden in de duistere tentoonstellingszalen ruim voor hun geduld beloond: aan de muren en in glazen vitrines konden zij ruim 100 bladen bewonderen van het Getijdenboek van Katherina van Kleef.

Het getijdenboek, een verzameling gebeden, geldt als het rijkst geïllustreerde handschrift uit de Nederlandse Middeleeuwen. Het werd rond 1440 vervaardigd voor de Hertogin van Gelre, Katherina van Kleef. De rijkdom van de opdrachtgeefster is duidelijk te zien aan de uitvoering van het getijdenboek: het fijnste perkament, royaal opgezette pagina's en een overvloed aan illustraties. Versierde hoofdletters, randversieringen om de tekst heen en tientallen miniaturen, waarvan een groot deel een compleet blad beslaat.



Afbeelding 1  
De eerste twee bladen van het getijdenboek. Op de miniatuur links is Katherina van Kleef afgebeeld, knielend voor de Madonna met Kind. In de randversiering zijn haar familiewapens te zien. De miniatuur rechts toont een scène uit het leven van Maria.



Afbeelding 2  
Een velletje Persoonlijke Postzegels van Katherina. De afbeelding is ontleend aan de miniatuur van afbeelding 1.

Dit geïllustreerde handschrift behoort tot de collectie van de Morgan Library & Museum in New York en was vanwege een restauratie uit de band gehaald, waardoor de losse bladen getoond konden worden. En het Nijmeegse Valkhof, dat blijkbaar over heel

goede internationale contacten beschikt, mocht de bladen als eerste aan het publiek tonen.

Als souvenir waren op de tentoonstelling verschillende uitstekende boeken te koop, met vele afbeeldingen en verklarende teksten. Ons als filatelisten deed het deugd dat Het Valkhof ook een Persoonlijke Postzegel had laten maken, die per velletje in de museumwinkel te koop was. Voor € 6,95 kreeg men tien postzegels met het portret van Katherina, ontleend aan de openingsminiatuur.

J. Spijkerman

## Noviopostje 4

Aangeboden voor heemkundig geïnteresseerde: Valkhof Nieuws, 1978 - 1999, zo goed als compleet. De liefhebber kan voor meer informatie contact opnemen met de redactie van Novioposta.