

WINFRIED BONIFATIUS

DE APOSTEL DER DUITSERS



Wij weten het allemaal nog wel. In 754 werd Bonifatius te Dokkum vermoord. Wij kennen zijn naam nog beter dan die van Willibrord, die "de apostel der Nederlanden" wordt genoemd terwijl Bonifatius de bijnaam "apostel der Duitsers" draagt.

Nu er sprake is van een bezoek van de paus aan ons land willen wij het licht eens laten schijnen op "De grootste zendeling van West Europa" die Bonifatius heet.

Wie was Bonifatius? Wat deed hij in Dokkum? Waarom werd hij vermoord? Op deze vragen zullen wij trachten in dit artikel een antwoord te geven.

- *ENGELAND*

Bonifatius wordt evenals Willibrord in Engeland geboren. Willibrord in Oost Engeland, Bonifatius in Winchester in Zuid Engeland, waarschijnlijk in het jaar 680. Hij is de zoon van een rijk edelman en ontvangt de naam Winfried (Wynfrith). Zijn vader wil niet dat het erfdeel van de andere kinderen te gering wordt en daarom wordt Winfried, als hij zeven jaar oud is, naar een klooster gebracht. Winfried wordt opgeleid tot een bekwaam taalgeleerde en een fijnzinnig pedagoog. Hij wil echter - zeer tegen de wil van zijn vader - geestelijke worden. Nadat zijn vader hersteld is van een ernstige ziekte geeft deze tenslotte toe en wordt Winfried tot priester gewijd.

- ROME

Een aanbod om abt van een klooster te worden slaat hij af en wordt zendeling. In 716 trekt hij naar ons land maar de tijden zijn erg onveilig. Koning Radboud der Friezen, die hem vijandig gezind is, dwingt hem na een kort verblijf te Utrecht naar Engeland terug te keren.

Twee jaren later steekt Winfried opnieuw de Noordzee over. Nu is echter de reis naar Rome, waar hij - voorzien van aanbevelingsbrieven van zijn bisschop - door paus Gregorius I I wordt ontvangen. Deze wijdt hem tot "zendeling van Petrus onder de heidense volken ten oosten van de Rijn". Dit betekende dat hij de woeste volksstammen van Beieren, Hessen en Thüringen moest bewerken. Van paus Gregorius krijgt hij ook een nieuwe naam: Bonifatius, wat weldoener betekent.

- DUITSLAND

Bonifatius trekt naar Duitsland en predikt onvermoeibaar op de ene plaats na de andere en zijn prediking maakt diepe indruk. Velen komen tot geloof. Hij trekt vrijwel het gehele land door en bouwt veel kloosters, waar hij zich van tijd tot tijd kan terugtrekken en waar nieuwe zendingen worden opgeleid.

Onverschrokken treedt Bonifatius op. Een heilige eik, die gewijd is aan de Germaanse godheid Donar, hakt hij om en niemand durft ingrijpen. Op een andere plaats neemt men een dreigende houding aan als hij een afgodsbeeld, dat ter ere van de Germaanse godheid Biel op één van de berghellingen van de Harz staat, naar beneden werpt. De graaf van de Harz, die zegt Christen te zijn, neemt hem in bescherming. Zo zijn er nog tal van verhalen over hem bekend, die echter omgeven zijn met mystiek.

- DOKKUM

Tweemaal is Bonifatius in Friesland geweest nadat, Radboud, de koning der Friezen, overleden was. De

eerste keer predikt en sticht hij er vele nieuwe gemeenten. De tweede reis heeft een ander doel. Hij heeft gehoord, dat een groot deel van de pas gedoopte Christenen van het geloof zijn afgevallen en hij trekt er heen. Op Pinksteren zal hij de jonge Christenen, die trouw beloven, het vormsel toedienen. Dan komt een bende heidenen aanstormen en hoewel hij het Evangelieboek beschermend boven het hoofd houdt, wordt zijn hoofd met een sabelhouw gekliefd.

Zijn lichaam wordt overgebracht naar Fulda en wordt begraven op de plaats waar zich nu de Domkerk van Fulda bevindt.

De Nederlandse PTT heeft ter herinnering aan het feit dat Bonifatius in 754 te Dokkum werd vermoord in 1954 een herdenkingspostzegel uitgegeven.

A. Bosman.

NOVIOPOSTJE

Poststukken van de Nijmeegse Stadspost Haeto gevraagd. Aanbiedingen met prijsopgave aan: J.C.Rutten, van 't Santstraat 142, 6523 BK Nijmegen.

*Bloemenmagazijn
en Plantenkas*



bv bloemisterij

AALBERS hatertseweg 275
telefoon 55 02 75 • nijmegen